

Religimeter

Religimetret viser de fire vigtigste dimensioner i enhver religion.

Det viser forskelle og ligheder mellem religioner og kan også bruges til at vurdere om en given kult eller organisation er en religion.

Det himmelske: De himmelske kræfter styrer kosmos og er det, der giver orden og mening i religionerne med *guder, sendebude og himle*.

Himmelsk kontakt sker ved hjælp af *kontaktpersoner* og metoder til *opkald*.

De sikreste beviser for koncentrerede himmelske kontakt findes i *åbenbaringer*, mirakler, healing, materialiseringer, tilskyndelser, erkendelser og eksorcisme.

Meningen med livet og døden formidles ved hjælp af henvisninger til det himmelske og himmelsk kontakt med *myter, ritualer og symboler*.

Vejen til det hellige liv kræver at man vælger sin *rolle* med omhu, er man menig deltager eller har man en særlig funktion? *Etikken* viser vejen med leveregler, normer, værdier og moral. *Dogmer* cementerer vejen med trosregler, tabuer, straf & belønning.



Er en dyrkelse kultur eller religion?

Hvis scoren er høj, især i “Det himmelske” og “Himmelsk kontakt” - er det rimeligt at bruge betegnelsen religion. Eksempel med religioner: På dette billede har vi scoret kristendom, islam, buddhisme samt nordisk religion.

Eksempel med idol: At kalde Messi en gud, er fagligt set noget vâs, da han ikke har skabt jorden og himlen. Han udfører ikke mirakler på fodboldbanen, da alle hans fantastiske bedrifter kan forklares ved hjælp af naturlove, færdigheder, teknik, overblik, timing og beslutsomhed. At der findes en kult, hvor man ofrer og beder til en statue af Messi gør ham ikke til en gud. Han er et idol, der dyrkes som om han er en gud.

Messi vil derfor score “Slet ikke” i feltet “Gud”.



SCORE

For hver bid af lagkagen vurderer man efter denne skala:

I høj grad: som Jesus og Muhammeds betydning i kristendom og islam.

I nogen grad: som bønnens betydning i kristendommen.

I ringe grad: som gudens betydning i buddhisme (Buddha var ikke interesseret i guder, men er pudsigt nok selv en guddom i den folkelige udgave af buddhismen).

Slet ikke: Som dogmer i nordisk religion (de findes ikke).

